

Vragen bij de Bijbelse onderbouwing en toepassing van de waarden

| | |
|--|---|
| Diensten die raken | Vragen die hierbij besproken kunnen worden: *hoe kunnen erediensten nog meer dan nu echt raken? *zouden andere vormen van gemeente-zijn een mooie plek in ons gemeentelven kunnen krijgen, ook op de zondag? *wat vind jij van gebedsbijeenkomsten in wijk of kring om daarmee samen vorm te geven aan een Bijbelse manier van bij elkaar komen? |
| Geloofsgesprekken & samen studeren | *herken je de Bijbelse grond van deze waarde en kun je ontdekken waarom dit tot eer van God en ten dienste van de naaste is? *hoe moeten we die onderlinge bemoediging en terechtwijzing vorm geven in onze tijd? *we hoeven niet te gaan lijken op de eerste christelijke gemeente, maar wat kunnen we van hen leren? |
| Verbinding jong en oud & een goed plek voor jongeren | *herken je de Bijbelse grond onder de verbinding tussen jong en oud? *wat vind jij: komen die generatiegesprekken in de afgelopen decennia goed van de grond? *wat zouden we kunnen doen om vorm te geven aan die voorbede en voorbeeld van na de doop, de oproep aan de gemeente, meer dan we nu al doen, of is dat niet nodig? |
| Christelijke levensstijl | *hoe zou een leerdienst hieraan kunnen bijdragen, wat verlang je van zo'n dienst? *welke andere vormen zouden een plek kunnen krijgen om samen een christelijke levensstijl te laten groeien en zou dat ook een plekje mogen krijgen op de dag van de Heer? Waarom wel en waarom niet? |

| | |
|---------------------------|---|
| Samenhangigheid | <ul style="list-style-type: none">*herken je dat God gediend wordt door elkaar te dienen?*zou je tekort kunnen aanwijzen in De Bron in de samenhangigheid als het gaat om elkaar bemoedigen, aanspreken en voorleven?*er wordt een vorm genoemd, hoe denk je daar over? |
| Relevant zijn voor buiten | <ul style="list-style-type: none">*wat betekent het voor jou, voor ons dat we "extern" tot speerpunt hebben gemaakt?*hoeveel van onze tijd doordeweeks en op zondag gaat naar intern versus extern? Hoe denk je daar over?*hoe zou je in deze tijd en cultuur iets kunnen delen van Gods grote daden, van de hoop waarvan we leven? Is de vorm die genoemd wordt daarvoor aansprekend? Welke andere vormen zie jij? |