

Matteüs 14 : 28 – 33

Thema: Ik twijfel, geloof ik

Lezen: Matteüs 14 : 22 - 36

Tekst: Matteüs 14 : 28 - 33

Zingen: Gezang 158

Zingen: De wet gezongen voor melodie en tekst zie:

<https://www.youtube.com/watch?v=TPf6ppmSXwU>

Zingen: Opwekking 488 (na de doop)

Zingen: Opwekking 789 (na de lezing)

Zingen: Gezang 163 : 1 - 3

Zingen: Gezang 108

We kijken naar een kort

filmpje: <https://www.youtube.com/watch?v=Sbc9URcJy48&t=67s>

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus,

Twijfel je wel eens?

Op die vraag kwamen de tongen los, in de catechisatiegroep, de 13-jarigen onder leiding van Clement Hordijk en Sander van der Breggen. Ze hadden zelf het onderwerp bedacht. Waar twijfelen de jongens en meisjes aan? **De** hemelvaart van de Here Jezus, op een wolk. Dat was te mooi voor deze wereld. Of: **een** lamme man door het dak van een huis laten zakken, en dat die dan beter werd door de Here Jezus. Een ander zei: **ik** twijfel er aan of het allemaal wel waar is, wat we in de kerk geloven. En denk je nou echt dat God alles weet van die 7,3 miljard mensen die op aarde lopen. De aarde is zelf maar een klein stipje in het heelal, en op dat stipje krioelt het van de mensen. Dat kan God toch niet weten waar die mee bezig zijn. Een **ander** twijfelt, of hij een kind van de Here is. Al die catechisanten zijn gedoopt. Net als Fenne vanmorgen. God zei tegen haar: je bent mijn kind. Maar de doop betekent niet dat je nooit eens twijfelt. **Ik** twijfel, zei er één, of God wel altijd bij mij is. De Here Jezus, is Hij voor mij gestorven? Is mijn zonde echt vergeven? Er gebeuren erge dingen in mijn leven: is dat de bedoeling van God? Wat we toen niet hebben besproken, maar

deze week erg in beeld kwam: hoe moet je aankijken tegen homofilie, transgenders. Er zijn daar veel vragen over, twijfel: hoe moet je daar nou weer over denken? Hoeveel jongeren worstelen voor zichzelf met vragen over hun geaardheid? Wat moet ik er mee? Ben ik welkom in de kerk, mag ik er zijn voor God? In de groep hoorde je de vraag: er gaat zoveel mis in de wereld, hoe kan dat als God liefde is? "Ik ben wel eens boos op God". Nog een citaat: "Ik twijfel soms of ik een goed christen ben". Hoe zal het zijn als Jezus later terugkomt? Mag ik meedoen in de nieuwe hemel, op de nieuwe aarde? Komt Jezus wel terug, of is dat een sprookje? Tenslotte was er iemand die twijfelde aan het verhaal in de Bijbel van die knakker, die door het water zakte. Die knakker, we hebben van hem gelezen. Petrus. Voorbeelden genoeg over twijfel. Het filmpje had gelijk: heel wat jongens en meisjes twijfelen wel eens. Het filmpje had gelijk: deze jongeren bespreken hun twijfels in elk geval ook in de kring van de kerk. Had het filmpje ook gelijk over thuis?

Mag je twijfelen?

Je twijfelt aan gewone dingen: “Heb ik de huisdeur wel op slot gedaan vanmorgen, toen ik naar de kerk ging?” Misschien breng ik je nu aan het twijfelen. “Doe ik het wel goed op mijn werk?” “Zijn we in de kerk wel met de goede dingen bezig”. Dat gaat al een beetje over geloof. Daar hadden we het in de groep over. **De** stelling werd verdedigd: “twijfel aan het geloof als christen mag”. Anderen twijfelden: is twijfel niet fout? Twijfel is toch zonde? De Bijbel is er niet lovend over. Jakobus zegt dat we moeten bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende. Anders moet je niet denken dat je iets van God krijgt. Nee, als je leeft in een houding van twijfel, niet meer weet dan alleen maar vragen stellen...altijd maar twijfelen, dat klopt niet. Anders is het als de twijfel je overvalt. Een vlaag van twijfel, ineens schiet het door je hoofd: zou het wel waar zijn allemaal? **Dat** heb ik wel eens. In een flits! Zou God wel bestaan? Je wordt door de twijfel overvallen. Net als Petrus. Hij stapt uit het schip. Loopt over het water. Dat gaat goed, even. **En** dán, in een seconde is het mis. Hij werd bang, zakte door het water. De

twijfel overviel hem. Daar vindt Jezus wat van. Hij noemt Petrus: kleingelovige. Eerst stond hij sterk in het geloof, kon over het water lopen. IK hoop dat jullie dat ook kennen, sterk geloof. Dat je vertrouwt: ik ben een kind van God, dat je steun hebt aan je doop. Dat is geweldig! Soms kan je sterke geloof een fikse deuk krijgen. Dan weet je het niet zo zeker. Petrus wist ineens niet meer of hij nog wel verder kon. Sterk geloof kan klein geloof worden. Het wisselt nogal. Je band met God is net elastiek. Als je het niet zwaar hebt in je leven, is het kort, de afstand klein. Maar als je er een steen aan hangt, wordt het ineens lang. Als jij het ergens zwaar mee hebt, je hebt net gehoord dat je beste vriend een ongeluk gehad heeft, hang je ergens onderaan, het elastiek uitgerekt, je hangt ver bij God vandaan. Zomaar. Van het ene op het andere moment. Petrus liep op het water, ineens zakt hij erdoor. Jezus noemt dat kleingelovig. Het geloof op een laag pitje.

Jezus grijpt je vast

Twijfel is dus niet iets, waar de Bijbel van zegt: het is okee, moet je vooral doen. Twijfel er rustig op los.

Maar: twijfel is er wel. Dat weet de Bijbel ook. Daar gaat het over mensen die twijfelen. Gelovige mensen. De discipelen van Jezus, die dicht bij Hem leefden hebben echt getwijfeld. Is twijfel zo erg dat je God buiten sluit? Ik las dat op internet ergens. Bij twijfel sluipt de duisternis ons leven binnen, staat er. De vorst van de duisternis gaat hardvochtig met zijn onderdanen om. Daarom, zo lees ik, plaatst twijfel God buiten. Zou het? Voel je dat, als je een twijfelbui hebt, een poosje, een paar weken...dat je God buiten de deur zet? Is natuurlijk wel iets om over na te denken. Maar niet bij elke twijfel zet je God buiten de deur.

Kijk naar Petrus. Net voor hij kopje onder gaat, schreeuwt hij: “Heer, red mij”. Hij schreeuwt om Jezus, zet Jezus niet buiten de deur. En wat doet Jezus? Zegt Hij: je hebt mij buiten de deur gezet, ik help je niet? Niks daarvan. Hij steekt zijn hand uit, trekt een druipnatte Petrus omhoog.

Even op een rij: wat gebeurt er allemaal?

Wanneer gaat het goed? Als Petrus zeker weet dat die man die op het water loopt Jezus is, de Heer. Heer, als U het bent. Dan vertrouw ik U zo, dat U mij over het water kunt laten lopen.

Petrus heeft sterk geloof. Helemaal gericht op Jezus, Heer.

Jezus ging die uitdaging aan. Hij zei één woordje: “kom”. Dat ene woord geeft Petrus genoeg vertrouwen. Hij stapt uit de boot en loopt over de golven naar Jezus toe. Dan gaat het mis.

Petrus voelde hoe sterk de wind was. De storm. Hoge golven.

Het vliegt hem aan. Hij wordt bang. Is het vertrouwen kwijt.

Even niet naar Jezus kijken, maar op de wind letten. Dát had hij niet moeten doen. Hij zakte door het water. Hij werd afgeleid,

en vergat een moment het woord van Jezus. Zie je? **Dát** is het

probleem van geloofstwijfel. Er kunnen dingen zijn, die je

afleiden van Jezus. Je vriend heeft een erg ongeluk gehad, je

bent er vol van. Je kunt nergens anders aan denken...je hebt

een hoofd vol vragen, bidden lukt niet. Jezus is uit beeld. Dat

kan gelovigen overkomen. In de kerk zitten heus niet de

mensen die het allemaal zeker weten, antwoord hebben op al

hun vragen. Niks d'rvan. Gelovigen weten het ook niet precies.

Wie twijfelt, mag hier toch zijn, wees welkom. Samen gaan we verder, met Jezus die zijn hand uitgestoken heeft. Weet je, het mooie in dit verhaal is: Jezus is in de buurt. Hij hoeft zijn hand maar uit te steken, om Petrus te redden. Dan heeft Hij nog wel wat tegen Petrus te zeggen: “Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?” Dat is natuurlijk wel even een ding. Het was niet sterk van Petrus: kleingelovige. Maar Jezus is niet zo, dat Hij zegt: ik wil met jou niks te maken hebben. Je kunt altijd bij Hem terecht. Hij schrijft jou niet af. Je kunt een poos twijfelen, dat kan weken duren, of jaren...en dan ineens is Jezus daar. Met zijn uitgestoken hand. Je hoeft alleen maar te roepen: “Heer, red me”, en Hij is er voor je. Voel je, dat het draait om je relatie met Jezus? Eén woord hoorde Petrus van hem, en dat maakt hem sterk! Zo sterk dat hij over het water kon lopen. Wat zou jij moeten doen, als je twijfelt? Zorg dat je dicht bij Jezus bent. Roep om Hem. Ga zijn woorden horen, in de Bijbel staan veel woorden van Hem. Laat het binnenkomen! Het maakt je sterk.

Sterker door de twijfel

Weet je waar ik van onder de indruk ben. Wat er gebeurt als Jezus en Petrus in de boot zijn gestapt. De wind ging liggen. En dan gebeurt het: “In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon’”.

Grote kerels, op hun knieën, in een schommelende boot. Een kippenvelmoment! Ze wisten het al. Maar nu komen ze er opnieuw achter: wérkelijk, U bent Gods Zoon. Ze gaan door de knieën! Ze geloven nog meer! Na dit verhaal over twijfel. Ze hebben het allemaal mee gemaakt. Ze zágén het voor ogen, wat Petrus overkwam. Juist door dat verhaal van sterk geloof... klein geloof...worden ze allemaal aan het dénken gezet. Ze weten het weer, ze weten het meer: werkelijk, Jezus is de Zoon van God. Dwars door twijfel heen kan je geloof sterker worden. **Net** als die wielrenner: juist door tegen de wind in, of tegen een berg op te trainen, spant hij zijn spieren, bouwt hij zijn krachten op, krijgt hij meer conditie. Zo gaat dat in geloof. Door de tegenwind van de twijfel, of dat je tegen een berg vol vragen omhoog moet, wordt je geloof in God getraind. We gaan de twijfel niet verheerlijken. De Here Jezus zegt niet tegen Petrus:

goed gedaan! Maar als het je overkomt, helpt Hij. En de mensen die het zien groeien in geloof. Petrus zelf. De anderen in de boot. Een oom die erg getwijfeld heeft; hij weet hoe dat voelt. Praat eens met hem. Hij kan jou in je twijfel misschien begrijpen en verder helpen. Zo'n oom kan je steunen in je geloof.

Leef dichtbij Jezus

Het gaat in dit verhaal om Jezus. Wat is Hij belangrijk in ons leven. Maarten en Rebecca, dit mag jullie wel heel bijzonder aanspreken. Jullie hebben vanmorgen beloofd, Fenne op te voeden in het geloof. Breng haar en ook haar zusjes bij Jezus. Hoe doe je dat. Petrus had genoeg aan één woord van Jezus. Dat gaf hem moed. Een sterk geloof. Als jullie dát nou eens oppakken. **Fenne** moet woorden van Jezus leren kennen. Die kun je vinden in de Bijbel. Vertel aan jullie kinderen het verhaal van Jezus. Wat Hij deed, en zei en wie Hij is. Laat bij jullie thuis de Bijbel een open boek zijn. Breng ze in de kerk, waar ze van Jezus horen. Wees zelf onder de indruk van Jezus. Zoals de

discipelen die voor Hem bogen. Als jullie dicht bij Hem leven, eerbiedig, hebben je kinderen dat door. Ze merken het als je echt van Hem houdt, dat Hij belangrijk is voor jullie. In het doopbezoek hebben we gelezen over ouders, die hun kinderen bij Jezus brachten. Ze wilden dat Hij hen aanraakte (Marcus 10 : 13 – 16). Je kinderen in aanraking brengen met Jezus. Dat is goed voor ze. Je leest zoets ook vlak na onze tekst. Mensen brachten hun zieken bij Jezus. Ze wilden helemaal niet zo veel: alleen maar de zoom van zijn kleren aanraken. Toen gebeurde er wat! Iedereen die dat deed werd genezen. Wie Hém aanraakt, al is het maar iets van Jezus, een kledingstuk, raakt het leven aan. Het deed die mensen zo goed!

Jezus is niet meer hier. Je kunt zijn kleren niet aanraken. Maar onze kinderen hebben ouders. Als Jezus door zijn Geest in jullie woont, dan hoeven Fenne, Vanessa en Bente alleen maar heel dicht bij jullie te leven. Als ze jullie aanraken, raken ze iets van Jezus aan. Dat zal hen goed doen. Heel hun leven wordt genezen! Dán mag je bidden om een sterk geloof. Je mag bidden dat ze ook bij jullie komen, als ze twifelen. Vewrtel hoe

je daar zelf mee om gaat. Het filmpje gaf aan dat ze eerder met vrienden, of de club in de kerk hun twijfels bespreken. Maar als ze zien, wat Jezus met jullie doet, kan het zijn dat ze met hun twijfels ook bij ouders steun zoeken.

In deze dienst spreekt de doop extra sterk. De meeste jongens en meisjes in de kerk zijn gedoopt. Jezus heeft jullie eerst in het water laten ondergaan, maar Hij stond al direct klaar met zijn uitgestoken hand. Kom mee, zei Hij. We gaan samen verder lopen op het water van de doop, soms zak je er door, ik help je er bovenop. Zoek Jezus. Ga je mee? Zoek in alle vragen van je leven Jezus. Als je het zelf niet meer weet, als niemand om je heen het weet hoe je ermee aan moet...vergeet dan Jezus niet! Hij helpt, ook als je het moeilijk vindt om te geloven. Hij is sterker dan de twijfel en je vragen. Laat je aanraken door Hem. Mooi als dit verhaal jullie daarbij helpt. Amen.