

verhaal

door: Frans van Houwelingen

Luisteren naar God



Pascal

Pascal loopt door de stad. Op het stadhuisplein klinkt muziek. Als de muziek stopt, pakt een man een microfoon. Hij vertelt over Jezus. Even blijft Pascal staan. Maar dan loopt hij door. Hij heeft geen zin om te luisteren en Jezus interesseert hem niks.

Rianne

Rianne zit op school. De meester vertelt een verhaal uit de Bijbel. Rianne vindt het prachtig. Ze merkt dat de meester zelf ook gelooft in God. Het maakt haar warm van binnen. Na schooltijd gaat ze naar volleybal. Hoe het precies begint, weet ze niet, maar opeens heeft iemand het over de Goede Herderschool. "Daar zitten alleen maar lui die niks durven en niks mogen. En ze zeuren altijd over Jezus."

Rianne schrikt. Als ze nu maar niet te weten komen, dat zij óók op die school zit ...



Dennis

Dennis zit aan tafel. Ze hebben net gegeten en vader leest uit de Bijbel. Dennis hoort het wel, maar hij is er niet echt met zijn gedachten bij. Straks moet hij naar voetballen. Pa moet wel opschieten, anders is hij straks te laat.

Romy, Patrick en Sandra

Romy, Patrick en Sandra zitten in de kerk. Ze luisteren naar de dominee. Ze zijn erg onder de indruk. Alle drie zijn ze blij dat ze bij Jezus mogen horen.

De volgende week zijn ze er alle drie weer. Ieder met zijn of haar eigen gedachten. Romy heeft elke dag uit de Bijbel gelezen en gebeden. Ze had vanmorgen echt weer zin om naar de kerk te komen.

Patrick is blij, omdat hij het deze week eindelijk in de club heeft durven zeggen: hij vindt het vreselijk dat er steeds gevloekt werd. Zijn clubgenoten vonden het wel raar, maar hij merkte toch dat ze op hun woorden gingen letten. Hij heeft God ervoor gedankt. En Sandra? Ze kijkt naar haar vriendin naast haar. Wat geweldig, dat ze hier in de kerk is. Voor het eerst van haar leven! Sandra heeft God gebeden, dat ze een goed gesprek mocht hebben met haar vriendin. God heeft het verhoord!



Pascal, Rianne, Dennis, Romy, Patrick en Sandra hebben allemaal iets over Jezus gehoord. Maar wat ze daarna doen, is heel verschillend.

Over die verschillen heeft de Here Jezus een verhaal verteld. Het is de gelijkenis van de zaaier.

De gelijkenis van de zaaier

Jezus vertelt over een boer die zaad strooit.
Een gedeelte van het zaad valt op een harde weg. Met dat zaad gebeurt niet veel.
De vogels pikken het op en weg is het.

Een ander deel valt op een plek waar veel stenen onder de grond zitten. Die stenen kun je niet zien. Het lijkt erop, alsof het zaad op een goede plek is terecht gekomen. Al gauw groeit er koren. Maar het duurt niet lang. De wortels van de plant kunnen niet groeien door de stenen. Het koren verdort.

Weer een ander deel van het zaad komt tussen de dorens terecht. Ach, het valt wel in de grond, maar het krijgt geen kans om te groeien. De dorens gebruiken al het voedsel dat in de grond zit en het koren krijgt geen ruimte.

Gelukkig valt heel veel zaad wel in goede aarde. En daar groeit prachtig koren. De korenaren zijn verschillend – de ene is dikker dan de andere – maar stuk voor stuk zijn ze mooi en gezond.

Wat het verhaal betekent

Het verhaal van Jezus is niet zomaar een verhaal. Het betekent iets. Jezus wil vertellen hoe mensen reageren als ze zijn woorden horen.

Sommigen gaan er schouderophalend aan voorbij, net als Pascal. Zoals het zaad weggepikt wordt door de vogels, zo gaat het woord van God het ene oor in en het andere weer uit.

Anderen vinden Gods woord prachtig net als Rianne, maar ze worden bang als mensen hen erom uitlachen of hen vervolgen. Zo is het ook met het plantje in het verhaal: eerst groeit het goed, maar het verdort, omdat de wortels in de problemen komen door de stenen.

Weer anderen horen het woord van God eigenlijk maar half, net als Dennis. Hij wordt in beslag genomen door andere dingen. Dat lijkt op het plantje dat niet kan groeien tussen dorens die het verdringen.

Maar gelukkig zijn er veel mensen zoals Romy, Patrick en Sandra. Ze horen het woord van God en ze doen er iets mee. Bij de een zie je dat duidelijker dan bij de ander, maar God is blij met hen. Dat wordt bedoeld met het zaad in goede aarde. Het levert prachtig koren op, ook al zijn niet alle aren even dik.

Jij hoort het woord van God ook. Misschien wel elke dag.
Op wie lijk jij het meest?