

Jouw kijk ...

- Hoe kijk jij naar de Bijbel? Is de Bijbel het woord van God voor de mensen, of het woord van mensen over God?
- Hoe kijk je naar de kerk? Gods werk voor de mensen, of mensenwerk voor God?

Twee vragen waarop het wenselijke antwoord eenvoudig te geven is. God is immers de eerste. Hij geeft zijn Woord. Hij brengt mensen samen.

Maar hoe blijkt dat in de praktijk in jouw omgang met de Bijbel en de kerk?

- Hoe kijk je naar je medemens?
 - Maakt het uit of hij/zij hetzelfde gelooft als jij?
 - Maakt het uit of hij/zij het in veel dingen met je eens is?
 - Is de manier waarop je naar jezelf kijkt van invloed op hoe je naar een ander kijkt?
- Hoe kijk je naar onze gemeente?
 - Onze gemeente is een hechte eenheid, ondanks de verschillen die er zijn.
 - Onze gemeente is een veelkleurige eenheid dankzij de verschillen die er zijn.

Om over na te denken

Johannes 9:39-41

Jezus zei: 'Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.' Een paar farizeeën die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden: 'Wij zijn toch zeker niet blind!' 'Was u maar blind,' zei Jezus, 'dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.'

- Hoe zou jij gereageerd hebben op de woorden van Jezus?



Met andere ogen (2)

Huisbezoekthema 2019-2020

Wat zie je ?



Een vaas of twee gezichten?



Een jongedame of een oude vrouw?

Het ligt eraan hoe je kijkt ...

Verschillend kijken ...

Op de voorkant van deze folder twee bekende plaatjes: de 'vaas van Ruben' uit 1915 en de cartoon *Mijn vrouw en mijn schoonmoeder* van de cartoonist W.E. Hill, eveneens uit 1915.

Wat je ziet, hangt af van hoe je kijkt. En hoe je luistert, bepaalt in hoge mate wat je hoort. Twee mensen kunnen precies dezelfde kerkdienst hebben meegemaakt, maar toch een totaal verschillende beleving hebben.

En ook: we hebben allemaal dezelfde Bijbel, we willen allemaal Jezus volgen, we nemen ons geloof serieus. En toch zijn er grote verschillen van inzicht of van opvatting.

Dat verschijnsel is niet nieuw. Ook Paulus kwam het al tegen in diverse gemeenten.

Verschillend kijken, luisteren en denken. Spannend - het kan spanningen veroorzaken. We moeten elkaar in liefde vasthouden, maar soms is elkaar 'verdragen' het hoogst haalbare ... Aan de andere kant prachtig: het behoedt je voor extremisme en sektevorming.

Kijken naar de wereld, de mensen, je naaste en naar jezelf. Boeiend! En vooral kijken naar Jezus, want op hem raak je nooit uitgekeken!

Om te lezen

Matteüs 7:1-6

- Wat doe jij als je fouten en gebreken ziet bij anderen?
- Hoe reageer jij als iemand jou op je fouten wijst?
- (vs 6) Wat heeft deze tekst te zeggen over jouw omgang met anders-gelovigen (christenen en niet-christenen) of atheïsten?

*Als je fouten zoekt,
gebruik dan een spiegel
en geen verrekijker*

Prediker 7:1-14

- Ben je het eens met de keuzes van Prediker? Wat spreekt je aan en wat niet? Heb je zelf wel eens ervaren dat verdriet je sterker maakt? (vs.3)
- (vs 10) - Hoe kijk jij naar het verleden en naar de toekomst?

1 Korintiërs 15:12-19

- Wat is voor jou de belangrijkste reden om te geloven?
- Wat zou de belangrijkste reden kunnen zijn om niet te geloven?
- Stel: geloof heeft geen invloed op het leven na je sterven; na het sterven is er niets meer, óf uiteindelijk krijgt iedereen het eeuwige leven. Zou je dan toch volgeling van Jezus willen zijn? Waarom of waarom niet?

Met andere ogen kijken naar bijbelverhalen

David en Goliath (1 Samuel 17)

- Hoe vertelt de wapendrager van Goliath dit verhaal aan de vrouw en het zoontje van Goliath. Hoe reageren zij?

De plagen van Egypte (Exodus 7-11)

- Wat zou een Egyptisch kind van dit verhaal vinden als hij het voor het eerst hoort op school?

De misdadiger aan het kruis (Lucas 23:39-43)

- Stel dat deze misdadiger een kind heeft vermoord. Wat zou de vader van dat kind ervan vinden dat Jezus hem vergeeft?
- Wat vind jij ervan dat God mensen vergeeft die jou iets hebben aangedaan?

De volkstelling

(2 Samuel 24 en 1 Kronieken 21)

De schrijver van 2 Samuel kijkt anders naar deze gebeurtenissen dan de schrijver van 1 Kronieken, zo blijkt uit vs. 1.

- Hoe zie jij de hand van God en de invloed van Satan als jou iets ergs overkomt?
- Wat vind jij van de manier waarop God straft in dit verhaal?