

Feestvieren

Als christenen hebben we veel redenen om feest te vieren. Persoonlijk, in het gezin en ook in de kerk. We hebben onze christelijke feest- en gedenkdagen.

Hoe kijk je aan tegen de (christelijke / kerkelijke) feesten?

Wat kan gemist worden en wat beslist niet?

Waar doe je aan mee en waaraan beslist niet?

Welke adviezen of tips heb je om een bepaald feest goed tot zijn recht te laten komen?

Wat betekenen deze feesten voor je geloof?

Het Grote feest moet nog komen: de wederkomst van onze Heer.

Welke rol speelt dat in je leven?

Feest- en gedenkdagen (in alfabetische volgorde)

Advent - Avondmaal - Belijdenis - Biddag - Bijbelzondag - Dankdag - Doop - Goede Vrijdag - Hemelvaartsdag Hervormingsdag - Kerst - Pasen - Pinksteren Startzondag - Stille week - Veertigdagentijd - Zondag

Bijbelteksten

Enkele teksten waarin het woord 'ogen' voorkomt. Wat roept die tekst bij je op?

Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Psalm 16:8

Neem de sluier van mijn ogen –
dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is.

Psalm 119:18

Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien,
nooit je ogen hoeven neerslaan.

Spreuken 4:25

Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste
weg,
de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.

Spreuken 16:2

Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren,
haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg
de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat
ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat
God je aan zijn oordeel onderwerpt.

Prediker 11:9

Let op dat jullie de gerechtigheid niet
beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen
om door hen gezien te worden. Dan beloont
jullie Vader in de hemel je niet.

Matteüs 6:1

Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol
of als sneeuw, en zijn ogen waren als een
vlammend vuur.

Openbaring 1:14

Met andere ogen Huisbezoekthema 2018-2019

Hoe kijk je naar ...



Met andere ogen ...

Mensen kijken verschillend. Wat de een prachtig vindt, spreekt een ander totaal niet aan.

Soms ben je zo overtuigd van je eigen 'kijk' dat je je niet kunt voorstellen dat iemand iets heel anders ziet. Het kan helpen om dan eens 'met andere ogen' naar iets te kijken.

Want - en dat is het wonderlijke - bij alle verschillen vormen we een eenheid.

Relatie

'Des Heren *vertrouwelijke omgang* is met wie Hem vrezan'

Woorden uit Psalm 25:14 (NBG'51).

Vroeger werd wel gesproken van 'bevinding': niet alleen 'weten' dat God er is, maar ook 'ervaren'. Tegenwoordig spreken we liever over je 'relatie met God (of Jezus)'. De 'praatwolven' hiernaast helpen om daarover met elkaar in gesprek te komen.

Huisbezoek

Kijk eens met andere ogen naar het huisbezoek. Laat de ouderling of diaken van tevoren weten welke bijbeltekst jou veel doet of heeft gedaan, wat je favoriete psalm of gezang is, welke catechismuszondag jou aanspreekt, welke zaken vaak aandacht krijgen in je gebed. Dat alles kan een mooi uitgangspunt zijn voor een gesprek dat meteen de diepte in gaat.

Welke 'naam' van God spreekt jou het meest aan en welke het minst?

Wat doet dat met jouw relatie met God?

Stel dat een broeder of zuster de omgekeerde keuze maakt. Wat heeft dat voor gevolg in jouw relatie met die naaste?

De Drieënige **GOD** Schepper
HEER Alwetende
De Onveranderlijke
Vader Mijn Helper
Eén en eenvoudig geestelijk wezen
Almachtige De Ontzagwekkende
HEERE
De Eeuwige De Rechtvaardige
De Onzienlijke

Je kunt dezelfde 'oefening' ook doen met de naam van Jezus:

Koning der koningen
Heer Zoon van God De Opgestane
Christus Heiland
Verlosser Vredesvorst
Betrouwbare Getuige Mijn Herder
Lam van God De Gekruisigde
Zoon des mensen
Eerstgeborene van de doden

Waarom ik naar de kerk ga

Arno: *'Bij een kerkdienst ga ik als kind bij Vader op bezoek.'*

Bianca: *'Bij een kerkdienst ga ik op audiëntie bij de Koning.'*

Cor: *'Bij een kerkdienst geef ik gehoor aan de roepstem van de Herder.'*

Daniëlle: *'Bij een kerkdienst krijg ik het broodnodige voedsel voor mijn geloof.'*

Erik: *'Bij een kerkdienst ervaar ik de gemeenschap der heiligen.'*

Florence: *'Ik ga naar de kerk omdat het moet van mijn ouders.'*

Gert: *'Mijn vriendin gaat naar de kerk, en ze wil graag dat ik meega.'*

Welke reden spreekt jou het **minst** aan?

Welke consequenties heeft de kijk van die persoon volgens jou op zijn of haar kerkgang als het gaat om frequentie kerkbezoek, kleding, verwachting, contact met anderen?

Hoe kan 'de kerk' rekening houden met die persoon in de dienst?

Hoe kun je zelf rekening houden met het feit dat die persoon in de kerk zit?