

Citaten om over na te denken

1. Geen scheepsel zo klein en ellendig of het weerspiegelt de goedheid van God.

Thomas a Kempis (1380-1471) Over de navolging van Christus

2. We kunnen niet alles zijn wat God wil dat we zijn zonder voor de aarde te zorgen.

Rick Warren (1954)

3. Elke verkeerde aanname over de schepping leidt ook tot een verkeerde aanname over God.

Thomas van Aquino (1225-1274)

4. Laat iedereen zichzelf bij alles wat hij bezit als rentmeester van God zien. Dan zal hij zich niet losbandig gedragen, noch de dingen waarvan God eist dat ze bewaard blijven door misbruik corrumperen. (bederven)

Johannes Calvijn (1509-1564)

5. De eerste stap voor een mens om tot kennis van God te komen, is de overdenking van de natuur.

Irenaeus (120-202)

6. Ik geloof stellig, dat bij elke ellende de natuur veel ergs kan wegnemen.

Anne Frank (1929-1945)



Kijken en luisteren

Huisbezoekthema 2017-2018

Kijken en luisteren

Het huisbezoekthema van 2016-2017 was 'belijden en beleven'. Daarin kwamen onder meer de twee 'boeken van God', aan de orde: zijn Schepping en zijn Woord.

In het thema voor 2017-2018 zoomen we in op het eerste boek: de Schepping. Kijk om je heen en je ziet wat God doet.

Aandacht voor de natuur

In onze tijd is veel aandacht voor natuur en milieu. Heel vaak in negatieve zin. Wij mensen putten de natuur uit. Als we daar nú niet iets aan doen, kunnen we de aarde niet doorgeven aan de volgende generatie. En nu al zijn mensen in andere werelddelen de dupe van ons gedrag.

Schepping

Christenen spreken liever van 'de schepping' dan van 'de natuur'. Bij 'schepping' realiseer je je dat er ook een schepper is. Zo leer je oog te hebben voor het mooie van Gods werk. Over de schepping spreken we meestal in positieve zin.

We kennen aan de natuur zélf geen goddelijke macht toe. Voor christenen geen 'moeder natuur', of 'moeder aarde'. De toekomst staat voor christenen niet 'in de sterren' geschreven ...

Het boek van de schepping kun je niet lezen zonder dat andere boek: het Woord van God. Luister naar dat Woord en je ontdekt wie God is.

Om te lezen

Genesis 1

God zag dat het zeer goed was ...
Hij keek en genoot.

- Hoe kijk jij naar Gods schepping en hoe geniet je ervan?

Matteüs 6:25-34

- Wat betekent gezond leven voor jou?
- Hoe ervaar jij dat jouw Vader in de hemel wel weet wat jij nodig hebt?

Psalm 104

Deze psalm beschrijft op indrukwekkende wijze wat God allemaal gemaakt heeft. Opvallend is vers 26a. Daar gaat het niet over iets uit de natuur maar over 'schepen'. God geeft mensen het vernuft om iets te maken van wat hij geschapen heeft.

Stelling

- Ik zie Gods grootheid ook in auto's, mobieltjes, internet en smartphones.

Psalm 139:11-16

Stellingen

- Alle leven is waardevol en heeft een doel.
- Mijn leven is waardevol en heeft een doel.
- Het leven van ongelovigen is waardevol en heeft een doel.

Prediker 11

Stellingen

- Genieten van elke dag - zo'n uitspraak maakt dat ik ontspannen leef.
- Genieten van elke dag - ik kan het niet (meer).
- Genieten van elke dag - ik zou het wel willen, maar het oordeel waarover vers 9 spreekt, remt mij.

Jesaja 65:17-25

Stellingen

- Ik fantaseer graag over hoe het zal zijn op de nieuwe aarde.
- Je doet God te kort als je je een beeld vormt van de nieuwe aarde.

Kijken

Wat vertellen de afbeeldingen?

Kijk ook op de volgende bladzijde

