

zondag 5 mei 2024, 10:00 uur

OPW 553

LB 536: 2, 3, 4

Psalmen 77: 1 - 11

GK Psalm 74: 1

Psalmen 77: 12 - 21

GK Psalm 143: 5

Sela - Mijn toevlucht (Psalm 91)

Sela - Avondmaal

GK Gezang 161

OPW 733

Sela - Gebed om vrijheid

Romeinen 12: 9 - 17

OPW 553

Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat,
als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.

In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied overal,
in de hemel en op aarde,
als uw glorie komen zal.

Laat uw licht zien in het duister,
als wij buigen voor het kruis.

Laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.

In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied overal,
in de hemel en op aarde,
als uw glorie komen zal.

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied overal,
in de hemel en op aarde,
als uw glorie komen zal.

LB 536: 2, 3, 4

De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Psalmen 77: 1 - 11

77 1 Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Van Asaf, een psalm.

2 Luid roep ik God, ik schreeuw het uit,
luid roep ik God – dat Hij mij hoort.

3 Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer,
bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos,
mijn ziel laat zich niet troosten.

4 Ik denk aan God en moet zuchten,
mijn gedachten vermoeien mijn geest. *sela*

5 U laat me mijn ogen niet sluiten,
van onrust vind ik geen woorden,

6 ik zie terug op voorbije tijden,
op de dagen en jaren van vroeger,

7 bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren,
mijn hart zoekt, mijn geest vraagt:

8 Zou de Heer voor eeuwig verstoten,
zou Hij niet langer liefhebben?

9 Is zijn trouw voorgoed verdwenen,
zijn woord voor eens en altijd verstomd?

10 Vergeet God genadig te zijn,
verbergt zijn ontferming zich achter zijn toorn? *sela*

11 En ik zeg: 'Ik weet wat mij kwelt,
de hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde.'

GK Psalm 74: 1

Waarom, o God, verstoot U voor altijd
en brandt uw toorn zo fel in uw mishagen?
Waarom geeft U ons zoveel leed te dragen?
Gedenk uw volk, de schapen die U weidt.

Psalmen 77: 12 - 21

12 Ik denk terug aan de daden van de HEER –
ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger,

13 overweeg elk van uw werken
en houd in gedachten uw grote daden.

14 Uw weg, God, is een heilige weg –
welke god is zo groot als onze God?

15 U bent de God die wonderen doet,
U hebt de volken uw macht getoond,

16 uw arm heeft uw volk bevrijd,
de kinderen van Jakob en Jozef. *sela*

17 Toen het water U zag, o God,
toen het water U zag, begon het te beven,
een huivering trok door de oceanen.

18 De wolken stortten water,
de hemel dreunde luid,
uw pijlen flitsten heen en weer,

19 uw donder rolde dreunend rond,
bliksems verlichtten de wereld,
de aarde trilde en schokte.

20 Door de zee liep uw weg,
door de wijde wateren uw pad,
maar uw voetsporen bleven onzichtbaar.

21 U leidde uw volk als een kudde
door de hand van Mozes en Aäron.

GK Psalm 143: 5

Ik denk, o HEER, aan vroeger dagen,
toen Gij de vijand hebt geslagen.
Hoe waart Gij toen uw volk nabij.
Gij hebt het door de dood gedragen
en door uw hand werd Isrel vrij.

Sela - Mijn toevlucht (Psalm 91)

De Heer is je schild en bevrijder,
de redder die niet van je wijkt.
Onder zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild.

In Gods nabijheid is geen angst meer
voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen;
open je ogen
en zie dat het kwaad vergaat.

Wie in de schuilplaats
van de Allerhoogste woont
en overnacht in zijn schaduw,
zegt tegen de Heer:

Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God! Ik vertrouw op U.

Als je mag wonen bij de Hoogste
ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen.
Je zult je niet stoten,
maar vertrapt de tegenstand.

Wie in de schuilplaats
van de Allerhoogste woont
en overnacht in zijn schaduw,
zegt tegen de Heer:

Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God! Ik vertrouw op U.

Ik bevrijd wie mij liefheeft
en bescherm wie mij kent.
Roep je mij aan, ik geef antwoord.
In de nood ben ik bij je
en bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn.
Ik zal je redding zijn.

Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God! Ik vertrouw op U.

Sela - Avondmaal

Dit breekbaar brood

legt mij de woorden in de mond:

Dit is mijn lichaam

dat voor jou gebroken wordt;

dit is mijn bloed

dat vergeving en genade schonk

en ik proef de wijn;

zo wordt uw liefde uitgestort.

Wie meer dan U deelt ons bestaan;

hoe diep ons leven ook zal gaan.

Begraven als het goede graan,

bent U voor ons weer opgestaan.

Dit breekbaar brood

legt mij de woorden op de lippen:

Als tastbaar voedsel

wordt uw leven aangereikt.

Ik smaak hoe goed U voor mij bent

met al mijn zinnen

en zie ik Uw liefde fonkelen

in rode wijn.

Nu geef ik U mijn leven Heer

en wil ik leven tot uw eer.

U geeft zoveel, nog meer, het meest.

Eer aan de Vader, Zoon en Geest.

Nu geef ik U mijn leven Heer

en wil ik leven tot uw eer.

U geeft zoveel, nog meer, het meest.

Eer aan de Vader, Zoon en Geest.

GK Gezang 161

Heer, U bent mijn leven, de grond waar op ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waar op ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:
één met God de Vader en verenigd met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft u mij bevrijd,
en in uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht.
U die via duizend wegen ons hier samenbracht;
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

OPW 733

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel,
prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,
verheerlijk Zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel,
prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,
verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Sela - Gebed om vrijheid

Maak ons vrij van de wereld Heer,
van wat ons betoverd heeft.
Niet gebonden, zoals een slaaf,
in de ban van geld en tijd.
Laat ons zien wat waarde heeft;
een schat die niet vergaat.
Vrijheid waar Uw kind in leeft,
onvoorwaardelijk aanvaard!

Maak ons vrij van de zorgen, Heer
Van wat ons gevangen houdt.
Vreugdeloos, onder last gebukt,
die ons bange hart benauwt.
Laat ons zien dat U ons kent;
de zorgen, onze angst.
Dat U te vertrouwen bent:
Wij zijn veilig in Uw hand!

Maak ons vrij van de boosheid, Heer
die het vuur van liefde dooft.
Niet verzonken in bitterheid,
die van vrede ons berooft.
Laat ons zien wat liefde doet,
die angst en vrees verdrijft.
Liefde die niet dwingend is,
maar verzoent in kwetsbaarheid.

Maak ons vrij van de wereld, Heer
van wat onrust geeft, verwacht.
Voortgejaagd gaan wij onze weg,
zonder stilte in ons hart.
Leer ons in uw vrijheid staan,
door uw Geest geleid.
Vul ons leven, vuur ons aan,
tot de wereld wordt bevrijd!
Leer ons in uw vrijheid staan,
door uw Geest geleid.
Vul ons leven, vuur ons aan,
tot de wereld wordt bevrijd!

Romeinen 12: 9 - 17

⁹ Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede togedaan. ¹⁰ Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. ¹¹ Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. ¹² Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. ¹³ Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. ¹⁴ Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. ¹⁵ Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. ¹⁶ Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. ¹⁷ Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.